



Hersteld Hervormde Gemeente
Doornspijk-Nunspeet

Begrafenisprotocol

In de loop van de tijd is gebleken dat er nogal verschillend gedacht wordt over de manier waarop de rouwdienst en de begrafenisplechtigheid vormgegeven zouden kunnen worden.

Vanouds hecht onze gemeente aan een sobere liturgie tijdens de rouwdienst en ook bij het uitvoeren en begeleiden van de begrafenisplechtigheid is er sterke terughoudendheid om hierin door de belanghebbenden bepaalde vrijheden toe te staan die minder gebruikelijk zijn in historisch perspectief. De familie die de Kerkenraad heeft uitgenodigd, stelt zich hiermee onder de leiding van de Kerkenraad.

Om de kennelijk voor velen gewenste duidelijkheid te geven, wordt een aantal zaken nader omschreven.

1. De dag van overlijden

De Kerkenraad stelt het op prijs, zo spoedig redelijkerwijze mogelijk is, na het ogenblik van overlijden ingelicht te worden (predikant of wijkouderling), er kan dan een afspraak gemaakt worden voor een bezoek van de predikant en ouderling.

2. Het condoleancebezoek en bespreken orde van dienst

Naar aanleiding van de voornoemde afspraak wordt er een bezoek gebracht door de predikant en wijkouderling aan de rouwende familie zoals die tezamen gekomen is.

Hierbij komen de aspecten van de rouwdienst aan de orde:

- De locatie van de rouwdienst (bij begrafenis binnen de eigen kerkelijke gemeente is dat doorgaans Pro Rege of eventueel het kerkgebouw -indien beschikbaar-).
- Het wordt erg op prijs gesteld dat de aanwezigen passend gekleed zijn.
- De rouwdienst wordt gehouden door de eigen predikant.
- Het al dan niet zingen van enige toepasselijke psalmen (i.o.m. predikant/ouderling), uitsluitend uit de berijming van 1773, met een niet-ritmische orgelbegeleiding. Hierbij wordt door het Kerkbestuur voorzien in een organist, een andere organist is niet toegestaan.
- Indien gewenst, kan als uitleidend orgelspel een psalm gespeeld worden in een eerbiedig, gedragen tempo.
- Binnen de rouwdienst die gehouden wordt door de predikant is geen ruimte voor andere zaken - zoals een 'In memoriam' of dergelijke - en worden geen videobeelden vertoond noch uitgezonden.
- Er wordt een audio-uitzending via internet en kerkradio van de dienst gehouden op het moment zelf; desgewenst is een digitale versie van de audio-uitzending verkrijgbaar.

3. Condoleance

Condoleance-bijeenkomsten kunnen zowel thuis, in Pro Rege als in een rouwcentrum plaatsvinden. De afsluiting van zo'n bijeenkomst met Schriftelezing, korte meditatie en gebed wordt door de (wijk)ouderling gedaan; zijn er door de familie meerdere bijeenkomsten gewenst, dan mogelijk ook door een andere ouderling.

Deze afsluiting dient een tweeledig doel:

- Pastorale zorg voor de rouwende familie
- Duidelijkheid voor de bezoekers van de condoleance plechtigheid dat deze is beëindigd.

4. Rouwdienst

Deze vindt plaats volgens de in punt 2. Overeengekomen afspraken.

5. Begrafenis

De teraardebestelling vindt plaats, waarbij de kist geheel indaalt in de groeve. Vervolgens spreekt de predikant bij het graf een korte meditatie en sluit af met gebed. Daarna wordt de familie de gelegenheid geboden om een (dank)woord te (laten) spreken.

6. Nabegrafenis

Na de begrafenis is er een samenzijn met de familie en andere aanwezigen in Pro Rege of in het rouwcentrum. Ook dit samenzijn wordt afgesloten met een Schriftlezing, korte meditatie en gebed door de (wijk)ouderling.

7. Toerusting

Uw predikant, pastorale medewerker en/of wijkouderling zijn met liefde bereid pastorale nazorg te verlenen.

8. Pastorale medewerker

Bij verhindering van de predikant, is de pastorale medewerker de eerst aangewezen om diens taken waar te nemen. Bij diens afwezigheid wordt de consulent gevraagd.

9. Tenslotte

Zaken aangaande dood en eeuwigheid zijn van het allerhoogste gewicht. Uw Kerkenraad neemt daarom haar aandeel in de organisatie en begeleiding van de rouwplechtigheid en - periode uiterst serieus. Voor de achterblijvende familie en andere betrokkenen geldt dat zij nog in het heden der genade zijn. Daarom willen wij hen met klem oproepen om de Heere te zoeken, want wie Hem vroeg zoeken, zullen Hem vinden (Spreuken 8: 17-21).

Die oproep is op meerdere plaatsen in het Woord te vinden: Zoekt den Heere, terwijl Hij te vinden is; roept Hem aan terwijl Hij nabij is (Jes. 55: 6).

Die tot Mij komt zal Ik geenszins uitwerpen (Joh.6:37).

De Heere is het waard om aan deze zijde van het graf gevreesd, gediend en geliefd te worden.

Als u Hem echt mag leren kennen, sterft u niet meer als de dood intreedt, maar mag u overgaan tot het eeuwige leven.

Doornspijk, oktober 2024



Ds. K. van Olst, preses



J. Boeijenga, scriba